

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

α.α. 000066.190423

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2019

Πρὸς  
τὸν Ἱερὸν Κληρὸν καὶ τὸ Πλήρωμα  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας  
καὶ Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας

«*Νῦν πάντα πεπλήρωται φῶτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια...*»

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέσα στὴν εὐφροσύνη τῆς ἐορτῆς, καθὼς ὅλα, πλημμυρισμένα ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, φωτοβολοῦν καὶ λάμπουν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της, νὰ φωτίσουμε τὰ πρόσωπα καὶ τὶς καρδίες μας καὶ ὅλοι, ἀγαπημένοι καὶ εἰρηνικοί, νὰ ἐνωθοῦμε μὲ τὸ Φῶς τὸ ἀναστάσιμο καὶ ζωοποιό.

Στὴ θεία αὐτὴ φωτοχυσία καλούμαστε ὅλοι νὰ καθρεπτίσουμε τὴ ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας. Ἔχουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ καταλάβουμε, νὰ πιστέψουμε βαθειὰ ὅτι ὁ Χριστὸς μας, ποὺ εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ νίκησε τὸν Ἄϊδη, τὸ θάνατο, τὸν διάβολο καὶ τὴν ἁμαρτία. Μέσα στὴν ἀληθινὴ αὐτὴ πίστη, μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ ἀναστασίμου Φωτός, μπορούμε νὰ δοῦμε τὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας. Τὸ ἀνέσπερο καὶ ἀτελεύτητο Φῶς ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸ κενὸ μνημεῖο τοῦ Ζωοδότη διαλύει τὰ ποικίλα σκοτάδια τῶν καιρῶν ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν καὶ μᾶς φοβίζουν. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πλάσμα Του, ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, κατέβηκε στὸν Ἄϊδη καὶ τὸν συνέτριψε, γιὰ νὰ μπορούμε νὰ ζήσουμε αἰώνια μαζί Του, χωρὶς λύπη καὶ φόβο. Γιὰ νὰ μπορούμε νὰ φωτισθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς φῶς, «φῶς Χριστοῦ», μέσα στὶς κοινωνίες τοῦ κόσμου ποὺ διψοῦν γιὰ τὸ φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια.

Αὐτὴ τὴ Λαμπρὴ, τὴν οὐράνια αὐτὴ ζωηφόρο φωτοχυσία, περιγράφει συνοπτικὰ ἀλλὰ καίρια, ὁ Ἐθναπόστολος Παῦλος, γράφοντας : «*Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις · τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα*» (Β' Κορ. 5, 17). Σὲ μιὰ καινούρια, ἀνακαινισμένη, φωτεινὴ ζωὴ μᾶς καλεῖ ὁ Χριστὸς μας. Ἄν δώσουμε τὴ συγκατάθεσή μας, ἡ νέα αὐτὴ ζωὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ Ἐκεῖνος μᾶς δωρίζει πλουσιοπάροχα μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀπύθμενη ἀγάπη, γιὰ νὰ μπορούμε αἰώνια, ἤδη ἀπὸ τώρα, νὰ ζοῦμε μαζί Του, μέσα στὸ Φῶς τῆς Θείας Παρουσίας Του.

Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἀληθινὸ «Πάσχα», τὸ σωτήριο «πέρασμα» ὅλων μας ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, στὴν ἀλήθεια τῆς Χάριτος, ἀπὸ τὰ διάφορα σκοτεινὰ μονοπάτια τοῦ κόσμου τούτου, στὴ μοναδικὴ Ὁδὸ τῆς Ζωῆς, στὸ Φῶς τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς καρδιακὲς καὶ πατρικὲς σκέψεις, δεχθῆτε, ὅλοι σας, τὸν Ἀναστάσιμο ἀσπασμὸ καὶ τὸν ἐόρτιο γλυκύφθογγο καὶ νικητήριο χαιρετισμὸ: **Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!**

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἀναστάσιμες εὐχές

**Ὁ Μητροπολίτης**

**† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος**