

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

α.α. 000218.201225

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2020

Πρὸς
τὸν Ιερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Έξαρχίας Ούγγαρίας

Αγαπητά μου παιδιά,

Γιορτάζομε ἐφέτος σὲ συνθῆκες πρωτόγνωρες καὶ δύσκολες γιὰ ὄλόκληρο τὸν κόσμο, τὰ Χριστούγεννα, ποὺ ὁ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνομάζει «Μητρόπολι τῶν Έορτῶν». Καλούμεθα, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, νὰ γίνομε ἀληθινοὶ προσκυνητὲς τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ μας, προσφέροντες τὰ «δῶρα» τῆς καρδιᾶς μας στὴν ταπεινή καὶ ἀπέριττη φάτνη Του ποὺ προβάλλει ἐνώπιόν μας. Οἱ χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι μᾶς προσκαλοῦν: «Δεῦτε ἵδωμεν πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...».

Ἡ μεγάλη ἔορτὴ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ «ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντος πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ «Πιστεύω» μας, δίδει καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦμε πῶς ὁ Δημιουργὸς μας καὶ Πατέρας μᾶς ἀγαπᾷ. Φροντίζει νὰ μὴ ζοῦμε χωρὶς ἐλπίδα, σὰν δυστυχεῖς κατάδικοι πάνω στὴ γῆ, ὑποδουλωμένοι στὶς πρόσκαιρες ἐπιθυμίες, ἀλλὰ νὰ γίνομε μέτοχοι τοῦ ἀναμφισβητήτου γεγονότος, τῆς πραγματικότητος ὅτι ὁ Χριστὸς ἥλθε στὴ γῆ. Ο Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, λαμβάνει σάρκα «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». Τέμνει τὴν ἀνθρώπινη ἴστορία, εἰσέρχεται «ἐνανθρωπήσας» στὴν πορεία τούτου τοῦ κόσμου, στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ νὰ δώσει στὸν καθένα ἀπὸ ἡμᾶς τὴ δυνατότητα νὰ γίνει παιδί Του. « ... Δὲν εἰσαι πλέον δοῦλος, ἀλλὰ νίος, καὶ ἀν εἰσαι νίος, τότε εἰσαι καὶ κληρονόμος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ δ' 4-7).

Ἡ Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ παρέχει στὸν ἀνθρωπὸ, τὴ δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπευθύνεται μὲ μητρικὴ ἀγάπη πρὸς ὅλους, προσκαλῶντας τους νὰ γίνουν παιδιά τῆς, μέτοχοι τοῦ σχεδίου τῆς

ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Κάθε Χριστιανός ἔχει τὴ δυνατότητα ἀποδοχῆς τῆς λυτρωτικῆς προσκλήσεως.

Μελετῶντας τὴν ἱστορικὴν πορείαν αὐτοῦ τοῦ κόσμου, διαπιστώνομε ὅτι τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ δὲν γίνεται κατανοητὸν καὶ ἀποδεκτὸν ἀπὸ ὅλους. Ἄσθιμηθούμε πῶς ἀπὸ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Βηθλεέμ μόνον οἱ ἄδολοι ποιμένες ἀκουσαν τὸν ἀγγελικὸν ὑμνον καὶ ἐλαβαν τὸ μήνυμα τῆς Γεννήσεως Του. Ἐνῷ οἱ Μάγοι ἀπὸ τὴν μακρυνὴν πατρίδα τους, κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὸν Αστέρα καὶ δῶρα φέροντες ἥλθαν νὰ Τὸν προσκυνήσουν ὡς Βασιλέα, ὁ ἀρχοντας τοῦ τόπου Ἡρώδης διέπραξε ἐγκλήματα γιὰ νὰ Τὸν ἔξαφανίσει. Οὗτος ὁ Κύριος μας τονίζει ὅτι δὲν ἥλθε γιὰ νὰ κρίνει ἀλλὰ γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμο καὶ ἐπαναλαμβάνει «ὅστις θέλει ὅπίσω μου ἐλθεῖν», σεβόμενος τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Λυπούμαστε καὶ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους πού δὲν ἔχουν δεχθεῖ τὴν δωρεὰ καὶ εὐλογία τῆς θείας υίοθεσίας. Δὲν τοὺς κρίνομε ὅμως, δὲν ἐναντιωνόμαστε στὴν προσωπικὴ ἐπιλογὴ τους καὶ δὲν ἐκδικούμαστε ὡς Χριστιανοί. Σηκώνομε τό σταυρό μας ἀγόγγυστα καὶ πορευόμαστε μὲν ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, προσανατολισμένοι στὸ Σωτῆρα Χριστό ποὺ ἐλεεῖ καὶ τοὺς πρώην διῶκτες Του.

Τούτους τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ ὁ ἵος τῆς πανδημίας ἔχει ἀπειλητικὰ ἀπλωθεῖ πάνω ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, σᾶς παρακαλῶ, ὅλοι νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ βιώσουμε τὴ βεβαιότητα τῆς Ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σᾶς ζητῶ νὰ ἔχετε στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ σας ὅτι δὲν μᾶς φοβίζει κάθε ἵος, ὅταν ἔχομε ἐντός μας τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ! «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου· σήμερον ὁ Ἀναρχος ἀρχεται καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται» ὅχι γιὰ νὰ ἴδουθεὶ μιὰ θρησκεία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζεῖ ἀληθινὰ ὁ ἀνθρωπος καὶ ὁ κόσμος.

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ἐγκάρδια σᾶς εὐχομαι νὰ ζήσετε τὴν εὐλογημένη αὐτὴν περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ πνευματικὴ ἀνάταση καὶ χαρά. Τὸ νέο ἔτος, 2021, νὰ ἀναδειχθεῖ γιὰ ὅλους μας πνευματικὰ καρποφόρο καὶ σωτήριο.

Μέ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ὄλόθερμες εὐχές

‘Ο Μητροπολίτης

+ ὁ Αὔστριας Ἀρχιεπίσκοπος

† Ο Αύστριας Αρχενιος