

α.α. 000033.200226

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2020

Πρὸς
Τὸν Ἱερὸ Κληρὸ καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Συγχωρήσεως καὶ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα ξεκινοῦμε καὶ πάλι, στὸν ἐκκλησιαστικὸ λειτουργικὸ χρόνο, τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὴν σαρανταήμερη περίοδο προετοιμασίας μας γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τὴν ἔνδοξο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὰ σωτηριώδη αὐτὰ γεγονότα εἶναι τὰ βασικὰ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ γιὰ τὴν προσωπικὴ μας ἀποκατάσταση. Μετὰ τὸ Βάπτισμα ἀπολαμβάνομε συνεχῶς μέσω τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐξαγορᾶς μας ἀπὸ τὸ θάνατο, τὴ νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ. Ὅσοι ἔλαβαν τὸ Χριστὸ καὶ πιστεύουν στὸ ὄνομά Του ἔχουν ἀπὸ Ἐκεῖνον ἐξουσία νὰ γίνουν τέκνα Θεοῦ (Ἰω.1,12). Κάθε χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι λοιπὸν ἡ ἀνανέωση τῆς εὐκαιρίας γιὰ νὰ πετύχωμε τὴ θεία υἰοθεσία «Χριστῷ καὶ συγγεννώμενοι καὶ συσταυρούμενοι καὶ συνθαρπτόμενοι καὶ συνανιστάμενοι», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Γι αὐτὸ καὶ ἐφέτος κατὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλούμαστε, ὅπως οἱ ἀθλητές, νὰ εἰσέλθωμε στὸ «στάδιον τῶν ἀρετῶν» καὶ νὰ ἀσκηθοῦμε στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχὴ, νὰ ἐγκρατευθοῦμε, νὰ δείξωμε συγχωρητικότητα, ταπείνωση, μετάνοια, ἀγάπη, πάντα μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ φιλανθρώπου καὶ παντοδυνάμου Θεοῦ.

«Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὄπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. 13,12). Ποιὰ εἶναι τὰ ἔργα τοῦ σκότους; Εἶναι κάθε τι ποὺ διασαλεύει τὴ σχέση μας μὲ τὸ Θεό. Ἡ κάθε εἶδους παρακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ σκοτίζει καὶ ἀποξενώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ποιὰ εἶναι τὰ ὄπλα τοῦ φωτός; «Ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρῶρησία» κατὰ τὸν ὕμνογράφο. Ἡ Ἐκκλησία, μέσω τῶν πνευματικῶν Πατέρων, προτείνει τὰ μέσα ἀσκήσεως σώματος, πνεύματος καὶ ψυχῆς ὥστε νὰ ἀποβάλωμε «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» καὶ νὰ ἐορτάσωμε τὸ Πάσχα ὡς νέοι

ἄνθρωποι «κατὰ Θεὸν κτισθέντες ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ». Περιγράφοντας τὸ ξεκίνημα τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα, τὸ γνωστὸ τροπάριο τοῦ ὁρθοῦ τῆς Κυριακῆς Τυρινῆς μᾶς θεωρεῖ στρατιῶτες πρὸ τῆς μάχης: Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὸν ἐχθρό, τὸ κακὸ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας, κάνομε μὲ ταπείνωση τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Μᾶς προφυλάγει σὰν τεῖχος ἡ ἀκλόνητη πίστη μας. Ἡ προσευχὴ πού μᾶς ἐνώνει μὲ τὸ Θεό, σὰν θώρακας, μᾶς προστατεύει.

Κύριο ὄπλο στὸν πνευματικὸ πόλεμο εἶναι ἡ νηστεία. Ὡς μάχαιρα ἀποκόπτει ἀπὸ τὴν καρδιά μας κάθε κακία. Μετὰ ἀπὸ νηστεία σαράντα ἡμερῶν ἔλαβε τὸν θεῖο Νόμο ὁ Μωυσῆς. Ὁ Κύριος, πρὶν νὰ ἀρχίσει τὸ δημόσιο σωτηριῶδες ἔργο Του, νήστεψε σαράντα ἡμέρες στὴν ἔρημο. Ἡ νηστεία στὰ πατερικὰ κείμενα χαρακτηρίζεται ὡς ψυχοτρόφος, ἐνῶ ἡ γαστριμαργία ὡς ἀρχὴ τῶν κακῶν. Ἀληθινὴ νηστεία εἶναι ὅμως, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὰ κακά, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσης, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ θυμὸ, ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὶς ἀνάρμοστες ἐπιθυμίες, τὴν καταλαλιά, τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἐπιπορκία. Ἐγκράτεια σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι νηστεία ἀληθινὴ καὶ εὐσπρόσδεκτη, τονίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος.

Ἄλλο ὄπλο στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη, τὸ ἀντίδοτο στὴ φιλαργυρία καὶ στὴν τάση γιὰ ἐπίδειξη. Εἶναι στολίδι καὶ ἱμάτιο τῆς ψυχῆς, κατὰ τὸν ἱερό Χρυσόστομο. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι καρπὸς τῆς ἀγάπης. Ὅποιος ἀγαπᾷ ἐλεεῖ τὸν ἀδελφὸ του καὶ ἀποκομίζει οὐρανίους θησαυρούς, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου.

Τέλος, δὲν μποροῦμε νὰ ἀσκηθοῦμε στὶς ἀρετὲς καὶ νὰ ἔχωμε πνευματικὴ ὠφέλεια ἂν δὲν ἐπιδεικνύωμε κατανόηση ἀπέναντι στὰ λάθη καὶ στὶς παραλείψεις τῶν ἀδελφῶν μας. Προϋπόθεση γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν δικῶν μας ἁμαρτημάτων ἀποτελεῖ ἡ συγχώρηση ἐκ μέρους μας τῶν σφαλμάτων τῶν ἀδελφῶν μας καὶ γι αὐτὸ ἀρχίζομε τὴν προετοιμασία μὲ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Συγχωρήσεως.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς σᾶς καλῶ πατρικὰ νὰ πορευθοῦμε τὴν ὁδὸ τῆς Ἀγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μὲ ἀγάπη καὶ μετάνοια, προσαρμόζοντας τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὶς καθημερινὲς μας συνήθειες στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἰσέλθωμε στὸ πνευματικὸ αὐτὸ «στάδιο» καὶ ἄς ἀγωνιστοῦμε τὸν καλὸν ἀγῶνα, μεταχειριζόμενοι τὰ ὄπλα πού μᾶς προτείνει ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσωμε τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Καλὴ καὶ ευλογημένη, πλούσια σὲ πνευματικούς καρπούς, Τεσσαρακοστή!

Μὲ πατρικὴ ἐν Χριστῷ Ἀγάπη

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος