

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

α.α. 252.221223

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2022

Πρὸς
τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Ούγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Οἰκουμένη, κατὰ ἔνα ἔτος γηραιότερη, καλεῖται καὶ πάλι ἐφέτος νὰ βιώσει τὰ Χριστούγεννα ὡς ἔνα σημερινὸν γεγονός ποὺ ἐνώνει γῆ καὶ οὐρανὸν καὶ γεμίζει χαρὰ τὰ σύμπαντα. "Σήμερον γεννᾶται ἀπὸ τὴν Παρθένο Έκεῖνος ποὺ κρατεῖ στὴν παλάμη του τὴν ὁρατὴ καὶ ἀόρατη φύση": στὸ Δοξαστικό τῶν Μεγάλων Ωρῶν τῶν Χριστουγέννων καταγγέλλεται ὡς ἀπτὴ πραγματικότητα ἡ Γέννηση τοῦ Θείου Βρέφους, ἡ κατὰ σάρκα ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως μας. Θέλομε ὅλοι νὰ χαρούμε καὶ νὰ γιορτάσωμε ἀλλὰ συνθῆκες πρωτόγνωρες καὶ δύσκολες συνθέτουν τὴν φθαρτὴ καὶ γεμάτη συγκρούσεις καθημερινότητά μας στὴ Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο. Μετὰ τὴν δοκιμασία τῆς πανδημίας εἶναι σὲ ὅλους μας αἰσθητὲς οἱ λεπτὲς ισορροπίες μεταξὺ πολέμου καὶ εἰρήνης. Ο ἀδελφοκότονος πόλεμος στὴν Οὐκρανία μᾶς πληγώνει καὶ οἱ ἐπιπτώσεις του κυριεύουν τὸ νοῦ μας ἐμποδίζοντας τὴ συμμετοχὴ στὸ Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων. Αναζητοῦμε γιὰ τὶς ψυχές μας καὶ γιὰ τὸν κόσμο τὴν εἰρήνη. Εἶναι τὸ ἀγαθὸ ποὺ "ὅλοι ἐπαινοῦν ἀλλὰ λίγοι προστατεύουν" κατὰ τὸ Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.

Ἡ Εορτὴ τῶν Χριστουγέννων ἀς γίνει ἀφορμὴ νὰ ἐννοήσωμε τὶ εἶναι ἡ Εἰρήνη καὶ νὰ ἐπιδιώξωμε τὴν ἀπόκτησή της κατὰ τὸν Ψαλμό "...ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν"(Ψλ λγ'15). Ἄς ταξιδεύσωμε νοητὰ στὴ Βηθλεέμ καὶ ἀς ἀναγνωρίσωμε μαζὶ μὲ τὸν Υμνογράφο ὅτι ὁ εὔσπλαγχνος Πατέρας μας ἀπάντησε ἥδη στὴν ἀναζήτησή μας: "Θεὸς ὁν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς Σου τὸν Ἀγγελον εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες ..." (Κανὼν Χριστουγέννων, 5η ὡδῆ).

Ο Μελωδὸς Ἅγιος Κοσμᾶς, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν Προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσ. 9,6) δηλώνει τὴν «εὐδοκία», τὸ προηγούμενο θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ ἀποστείλει τὸν Μονογενῆ Υἱό Του, τὸν Ἀγγελο τῆς μεγάλης πρὸ τῶν αἰώνων ἀποφάσεώς Του, τῆς βουλῆς Του νὰ σώσει, νὰ ὁδηγήσει καὶ πάλι στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Οἱ στίχοι παρουσιάζουν ὡς τετελεσμένο πλέον γεγονός ὅτι ὁ σαρκωθεὶς Κύριος εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ παρέχει τὴν Εἰρήνη, τὸν καρπὸ τῆς ἄνωθεν

θείας Ἐνεργείας. Η Εἰρήνη δὲν εἶναι ποίημα ἀλλὰ χορηγία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου Του, Ἐκείνου ποὺ μᾶς εἶπε «Ἐἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ιω.ιδ'27). Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ σωτηρία, τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας, παρὰ ἡ ἐπιδιώξη νὰ ὁδηγηθοῦμε ἐν Εἰρήνῃ στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας;

Ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ παρεχομένη στὸν ἀνθρωπον εἶναι ἡ καταλλαγή του μὲ τὸν ἔνα καὶ μόνον Τριαδικὸ Θεὸν καὶ μὲ ὅ τι εἶναι δικό Του: μὲ τοὺς Ἀγγέλους, μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, μὲ τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὴν κτίση. Απὸ τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων ἀκούγεται ὁ Ἀγγελικὸς Ὅμνος τῆς δοξολογίας τοῦ Ὅψιστου γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς Εἰρήνη καὶ τὴν εὐδοκία τοῦ Πατρός, τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. "Οποιος ἐπιδιώκει τὴν Εἰρήνην ἀναζητεῖ τὸν Χριστὸ διότι Αὐτὸς εἶναι ἡ Εἰρήνη: Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ «ἔκτισε» τοὺς δύο σὲ ἔνα καινούριο ἀνθρωπό, δημιουργῶντας Εἰρήνην καὶ εἰρηνοποίησε διὰ τοῦ αἷματος τοῦ Σταυροῦ Του καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια", γράφει ὁ Μέγας Βούλειος.

Μὲ τὴν ψυχὴ καθαρὴ μέσω τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἐτοιμάζομε τὴν δική μας φάτνη ποὺ θὰ δεχθεῖ τὸν Γεννηθέντα Χριστό. "Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστι" (Λκ. 17,21).

Ἄγαπητοί μου μὴ φοβεῖσθε, γιὰ μᾶς γεννήθηκε σήμερα ὁ Σωτῆρας, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Σ' αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ ἡ κοσμικὴ εἰρήνη διασαλεύεται μὲ πολέμους καὶ ἡ πνευματικὴ εἰρήνη ἀναζητεῖται ἀπὸ τοὺς πολλούς, σᾶς παρακαλῶ νὰ κατανοήσωμε τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ἐν Χριστῷ Εἰρήνης ὥστε, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ Φῶς τῆς θεογνωσίας.

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ἐγκάρδια σᾶς εὔχομαι νὰ βιώσωμε τὴν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ Εἰρήνη καὶ Ἀγάπη.

Τὸ Νέο Ἑτος 2023 νὰ ἀναδειχθεῖ γιὰ ὅλους μας περίοδος πνευματικῆς ἀναγεννήσεως καὶ δοχῆς τοῦ θείου Ἐλέους ἐν Εἰρήνῃ.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ὀλόθερμες εὐχές

‘Ο Μητροπολίτης



† Ο Αὐστρίας Αρσένιος