

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

α.α. 062.230405

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2023

Πρὸς
τὸν Ἱερὸν Κληρὸν καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἦλθε καὶ πάλι, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ νὰ ζήσωμε μὲ ἱερὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος, παθόντος καὶ ταφέντος γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς "οἱ ἐγγύς", οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομά Του, οἱ Χριστιανοί, τὰ μέλη τοῦ σώματός Του, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ οἱ ἄλλοι οἱ "μακρὰν, σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἔχομε καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία, παρὰ τὶς ἀντίξοες καὶ παραπλανητικὲς συνθήκες τῆς καθημερινότητος, νὰ ἀναγνωρίσωμε τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ὡς γεγονότα ποὺ καθορίζουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ σύμπαντος.

"... ἀπὸ γὰρ σοῦ οὐκ ἐκρύβη, ἡ ὑπόστασίς μου ἢ ἐν Ἀδάμ, καὶ ταφεῖς φθαρέντα με, καινοποιεῖς, Φιλάνθρωπε" ψάλλει ὁ Ὑμνωδὸς στὸν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ὁ Δημιουργὸς στὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Του συμφιλίωσε μαζί Του τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀδάμ, χωρὶς νὰ τοὺς καταλογίσει λάθη. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν γνώρισε ἁμαρτία ἔγινε πάνω στὸ Σταυρὸ "ἁμαρτία" γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ καταστήσει δυνατὴ "τὴν καταλλαγὴ" τοῦ πλάσματος μὲ τὸν πλάστη του. Ἐνας ἀπέθανεν ὑπὲρ πάντων "ὥστε οἱ ζωντανοὶ νὰ μὴ ζοῦν πλέον γιὰ τὸν ἑαυτό τους ἀλλὰ γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ ἀπέθανε καὶ ἀναστήθηκε γι' αὐτούς" γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. "Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα". Γι' αὐτὸ καὶ ὅποιος ἀνήκει στὸ Χριστὸ εἶναι μιὰ καινούρια δημιουργία. Στούς Ἀποστόλους καὶ στοὺς διαδόχους τους, σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἀνέθεσε ὁ Θεὸς "τὴν διακονία τῆς καταλλαγῆς" τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό (Β' Κορ ε' 14-21), ἀποστολὴ ποὺ ἔχει ἰδιαίτερα ἀνάγκη ἢ ἀρνούμενη τὸ Θεὸ ἐποχὴ μας.

Ἡ κοινωνία μὲ τὸν ἀναστάντα Κύριο μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ διαπιστώνωμε ὅτι ὅλα δὲν εἶναι ὅπως φαίνονται ἀλλὰ μποροῦν νὰ εἶναι καινὰ, νέα, ἁγιασμένα καὶ ἀληθινὰ. Εἴμαστε καινούριοι ἄνθρωποι! Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος μᾶς χάρισε τὴν ζωὴ. Δὲ φοβούμεθα τὸν θάνατο διότι ἡ τρομερὴ αὐτὴ στιγμή τῆς ὑπάρξεώς μας ἔγινε "Πάσχα", ἔξοδος γιὰ μιὰ ἄλλη κατάσταση ζωῆς. Ἡ ἔνωσή μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἀδιάλειπτη συμμετοχὴ στὸ Πάσχα, στὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν ἐπικαιριότητα καὶ τὴν φθορότητα στὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν ἀφθορσία. Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν μᾶς ἀποξενώνει ἀλλὰ μᾶς ἐνώνει μὲ τοὺς συνανθρώπους μας. Μᾶς ὁδηγεῖ στὴν προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας καὶ πρὸς ὅλη τὴν Δημιουργία. Κρατῶντας μέσα στὸ νοῦ

καὶ στὴν καρδιά μας ἀναμμένη τὴ λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως φωτίζομε μὲ τὸ Φῶς τῆς γνώσεως καὶ τῆς Ἀληθείας τὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας καὶ τὴν πορεία τῶν γύρω μας ὄχι μόνο πρὸς τὴ συμφιλίωση ἀλλὰ πρὸς τὴν ἔνωση μὲ τὸν Χριστό, τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, "δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο". Ὡς θεόφρονες καὶ σώφρονες διακρίνομε τὰ "κτίσματα" καὶ τὰ παράγωγά τους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ ὑψηλὰ ἀνεπτυγμένου ὑλικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὰ χρησιμοποιοῦμε ἐπ' ἀγαθῶ. Λατρεύομε ὅμως μόνο τὸν "Κτίσαντα", μέσῳ τῆς μετοχῆς στὶς ἀγιαστικὲς πράξεις τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ κυρίως μέσῳ τῆς μεταλήψεως τῶν θείων καὶ ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ παθόντος καὶ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» (Ψαλμ. 33,9) ἔψαλε προφητικὰ ὁ Δαβὶδ.

Τὴν διακονία τῆς Θείας Λειτουργίας ἀποκάλυψε ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ Του πρὸ τοῦ Πάθους. Μᾶς κάλεσε νὰ βαδίζωμε, μὲ καθαρὴ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, τὸν δρόμο πρὸς τὸν Γολγοθᾶ τὸν ὁποῖο εἰκονίζει τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριον, γιὰ νὰ ζοῦμε τὴν ἐπαναλαμβανόμενη Θυσία καὶ τὴν συνεχῆ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας καὶ νὰ διακηρύττωμε, ὅλοι ἀδελφωμένοι, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους καὶ τὴ Θεοτόκο, Χριστὸς Ἀνέστη, ἀληθῶς!

Ἐγκάρδια σᾶς παρακαλῶ νὰ προσευχώμαστε ὅλοι ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, γιὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, γιὰ νὰ ζήσουν ἐν εἰρήνῃ οἱ ἀδελφοί μας στὴν Οὐκρανία.

Μὲ τίς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, σᾶς εὐχομαι ἐγκάρδια, ὡς Ἐπίσκοπος σας, Καλὸ Πάσχα καὶ εὐλογημένη ἀναστάσιμη περίοδο. Νὰ πορεύεσθε πάντοτε μὲ ὁδηγὸ τὸ Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας, ἔχοντας στὴν καρδιά σας ἀναφαίρετη τὴν ἀναστάσιμη χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη Του.

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Αὐστρίας καὶ Ἑξαρχος Οὐγγαρίας Ἀρσένιος